



## Beste meisjes, jongens en ouders!

Het Chirojaar is alweer helemaal bezig. Het wordt dan ook tijd om dit eens goed te vieren met een prachtige traditie: **Christus Koning!**

De meisjeschiro en jongenschiro komen op **25 november** samen om spelletjes te spelen, de belofte van de nieuwe leiding te vieren, terug te blikken op het geweldige kamp en nog veel meer!

### Wat staat er ons allemaal te wachten vandaag?

- » 10u40: Alle leden verzamelen **voor de kerk** met hun rugzak.
- » 11u00: Start viering in de Sint-Jozefkerk (**ook voor ouders**).
- » 12u00: Optocht naar de meisjeschiro onder begeleiding van de muziekkapel (**ook voor ouders**).
- » 12u30: Middageten: eigen boterhammen meenemen, je krijgt warme soep.
- » 14u00: Middagspel.
- » 16u00: 4-uurtje en kampfoto's bekijken in de Garve (**ook voor ouders**).
- » 17u00: Einde van de dag voor de 3 jongste afdelingen. De 3 oudste afdelingen (tippers, toppers, kerels, tiptiens en aspi's) gaan verder met avondeten.
- » 17u30: Avondspel voor de oudsten.
- » 20u00: Einde van de dag voor de oudsten.

### Wat neem je zeker mee?

- » **1 euro**, hiervoor krijg je soep, chocomelk, thee en een vieruurtje
- » **1 keer** eten en drinken voor de **3 jongste afdelingen**
- » **2 keer** eten en drinken voor de **3 oudste afdelingen**
- » Regenjas en warme kleding (sjaal, handschoenen,...)
- » Eigen boterhammen.

! Vandaag verwachten we iedereen in **PERFECT UNIFORM!**

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op deze geweldige Christus Koning-feestdag! Tot dan!



De meisjesleidingsploeg



en

jongensleidingsploeg